



VCA Nieuwsbrief dec '2020

Veteranen Cafe 't Hookhoes, Grotestraat-zuid 129, Almelo

www.veteranenalmelo.nl



Contact :

vca@veteranen.nl

06-21 666 362

Redactie :

amstiah01@gmail.com



Het VCA wenst u



Hele fijne feestdagen
en een mooi & gezond
nieuwjaar toegewenst!

Almelo telt meer
dan 350 veteranen



Let goed op elkaar en blijf gezond!



▲ Ray Klaassens (rechts vooraan) met de andere instructeurs.

Ray is drilsergeant en kijkcijferkanon

„Kappen met zeuren! Doorgaan, of naar huis.” Ray Klaassens uit 't Haagje in Helmond is op tv te zien als instructeur in Kamp Van Koningsbrugge.

Bianca Clerx
b.clerx@ed.nl
Helmond

Tijgeren, opdrukken, handlopen, graven. De deelnemers gaan tot het gaaitje. Voor instructeur Ray Klaassens is dat niet genoeg. Hij kijkt naar ze alsof hij denkt 'wat een wafjes'. „Het begint al meteen met piepen en mauwen, maar ze zullen toch echt tot het uiterste moeten gaan. Zij willen dit en wij weten wat nodig is om te selecteren”, zegt de 47-jarige Helmonder. „Ik wil dat ze verder naar de klote gaan. Tijdens een vuurgevecht weet je ook niet wanneer het stopt en hoe lang het duurt voor je kunt eten, douchen en slapen. Kappen met zeuren dus.”

Vier procent

Je krijgt bijna medelijden met de mannen en vrouwen die meedoen aan het tv-programma met Ieroen van Koningsbrugge als presentator. Maar Klaassens heeft gelijk; ze hebben zichzelf aangemeld. Onder anderen een model, reisagente, it-consultant en sportinstructeur denken dat ze de voorbereidende training voor het Korps Commando Troepen aankunnen. Doorgaans slaagt maar vier procent van de burgers.

Ray Klaassens verdiende niet alleen de groene baret, maar ook de Sturgess Cup omdat hij de beste

was van zijn lichter. Hij is geboren en getogen in de Helmondse volkswijk 't Haagje. De oudste in een gezin met vier kinderen. Een jongen van de straat die er gewoon bij wilde horen. „Ik vond alles mooi als het maar spannend was.” Hij zocht de mazen van de wet en kleurde wel eens buiten de lijntjes. Het ging nooit verder dan kattenkwaad, zegt Klaassens. „Ik ben in ieder geval nooit gepakt”, lacht hij.

Het is mede te danken aan het soms strenge optreden van zijn ouders. „We mochten niet met iedereen omgaan. Als de lantaarns aan gingen, zaten wij binnen.”

Klaassens kon goed leren en „moest” naar het VWO. „Niemand uit de buurt ging daar naartoe. Ik wilde ook naar de mavo. Als iedereen op het voetbalveld stond, zat ik in de boeken.” Toen baalde hij er van. Nu is Klaassens blij dat het zo gelopen is.

Studeren zag hij niet zitten. Het avontuur lonkte. Hij wist dat hij



▲ Oud-commando Ray Klaassens uit Helmond tijdens opnames van het tv-programma Kamp Van Koningsbrugge. FOTOS: NIKKLU

dat buiten Helmond moest zoeken. „Het moest spannend zijn, maar ook zinvol.” Met een VWO-diploma van het Carolus Borromeus College op zak meldde hij zich voor de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Een lange, succesvolle loopbaan met buitenlandse missies en geheime operaties volgde. „Ik ben goed terechtgekomen. Het dubbelte had de andere kant op kunnen vallen. Bij het Korps Commando Troepen kon ik mijn ei kwijt.”

In 2014 nam de vader van vier kinderen afscheid van de overheid. Samen met een andere oud-officier van de Nederlandse Special

Forces en Inlichtingendienst richtte hij de Triangular Group op. Het bedrijf verzorgt opleidingen op het gebied van veiligheid en weerbaarheid voor defensie, rechtshandhavers en hulpdiensten waaronder brandweerteams die in actie komen na een aanslag zoals die op de tram in Utrecht maart 2019.

Krijger in een pak

In Kamp Van Koningsbrugge wil Klaassens het werk van de commando's goed in de etalage zetten. Wie alleen spanning zoekt, redt het niet. Wie alleen sterk is, komt ook niet ver. Tussen de oren moet

het goed zitten. „Veel mensen hebben dat beeld van een spierbal met een gecamoufléerd gezicht die met een wapen door de woestijn kruipt. Een missie is een chirurgische operatie met goed getrainde lui. Je moet net zo goed met een grote glimlach thee kunnen drinken met een dorpsbehoofd om inlichtingen te krijgen. Bij diplomatieke missies ben je een krijger in een pak.”

De (terreur)dreiging komt van vele kanten. Informatie los peuten is zeker zo belangrijk als schieten. Een commando moet tot het uiterste en dan nog een heel stuk verder kunnen gaan. „Je moet iemand strot kunnen afbijten als dat nodig is. Wil je dat? Durf je te schieten?”

Grote klok

Het is volgens Klaassens niet te beschrijven hoe ellendig het werk soms kan zijn. „Drie dagen zeiknat onder de grond zitten en weten dat het nog wel een tijd zal duren.” Hij laat zich niet uit over de gruwelijkheden die ze tegenkomen. „Er zijn dingen die vanwege de aard van het werk geheim moeten blijven. En er gebeuren dingen die je niet aan de grote klok wil hangen.”

Ook daar moet je mee kunnen omgaan. „Gefukkig kan ik goed relativeren. Met maten een biertje pakken en de ellende weglachen. Als je dat niet kunt, kan het heel zwaar zijn.” Op een commando-reünie zag hij veel jongens met trauma's. Om (oud-)collega's te kunnen steunen zette zijn bedrijf de stichting Commando & Family Support op.

Bij de militaire elite komen verrat jaren training. In Kamp Van Koningsbrugge duurt dat acht dagen. „Het is tv, het is vermaak. Maar daarmee doe je de deelnemers tekort. Ze hebben de beleving gehad van een commando-opleiding. Afzien, angsten overwinnen, zware technische opdrachten. Alles onder grote druk.” Kamp Van Koningsbrugge is elke zaterdag vanaf 20.35 uur te zien op NPO5.

■ Klaassens (l) en Dal Carter (eveneens oud-commando) bespreken een opdracht tijdens de opnames van Kamp Van Koningsbrugge.



Ray richtte ook een stichting op voor commando's met trauma's



Veteranendagverhaal: 'Plots werd ik tot vijand gemaakt'

16 november 2020 door mireillebregman

Jody Huliselan werd geboren in voormalig concentratiekamp Westerbork, waar toen enkele duizenden gevluchte Molukkers woonden. Als 16-jarige ging hij in dienst, waar hij bij de landmacht zijn plek vond. Tot de treinkaping in 1977. 'Plots werd ik tot vijand gemaakt en had ik banden met terroristen.'

'De opvoeding van mijn ouders was hard. We kregen de nodige klappen als we iets fout deden. Nooit een aai over je bol. Mijn ouders hadden na de Japanse overheersing een zeer moeilijke tijd meegemaakt die hun gedrag beïnvloedde. Hun geboorteland hadden zij verlaten en in Nederland kregen ze een armoedige huisvesting en uitkering. Uiteindelijk hebben we ongeveer vijftien jaar in verschillende kampen gewoond. Mijn vader werkte keihard voor een bodemloon. Ze zijn gehard door die strijd en die manier van opvoeden heeft mij gevormd. Ik werd meer meedogenloos. Toch ben ik enorm trots dat zij mijn ouders zijn.

'Na de technische school wilde ik meer spanning en avontuur in mijn leven. Op mijn zestiende ben ik in dienst gegaan. Mijn opa's hadden allebei in het KNIL gezeten. Het militarisme zat al een beetje in mij. Uiteindelijk kwam ik bij de landmacht terecht, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

'Tijdens de treinkaping in 1977 werd ik plots tot vijand gemaakt. Leidinggevendenden zeiden dat ik er niet meer bij hoorde en dat ik banden met de terroristen had. Ik kreeg geen toegang meer tot de wapenkamer, mijn vingerafdrukken werden afgenomen en ik werd op non-actief gesteld. Ik word er nu nog woedend van. Om zoiets te horen na vier jaar onvoorwaardelijke trouw en keihard werken... Het was het begin van een hele lastige tijd. Defensie vond dat ik mijn ontslag moest indienen. Ik vond dat ze mij maar moesten ontslaan, anders had ik geen recht op een uitkering. Het werd uiteindelijk een strafoverplaatsing naar logistiek.

'Dat is mijn redding geweest. Op de kazerne zat bij de Heutz-eenheid een Molukse sergeant-majoor die ook oud-KNIL-strijder was. Hij heeft mij letterlijk en figuurlijk uit de modder getrokken. Ik was verzuurd en klaar met het leger. Hij zei: "Dit leger is jouw werkgever en wees blij dat je erbij zit." Dat is mij altijd bijgebleven. Ik ben zo dankbaar voor die man. Iedereen had respect voor hem, dat dwong hij wel af met zijn vol ornaat met drie rijen aan medailles. Een veteraan in hart en nieren.

'Uiteindelijk heb ik wraak genomen. Vanuit logistiek heb je namelijk ook veel invloed: iedereen die mij ooit heeft uitgescholden heeft het geweten. Dan kwam er bijvoorbeeld iemand met een kapotte broek die hem wilde ruilen voor een nieuwe. Dan zei ik: "Die kan je best aan", en vervolgens deed ik het luik dicht.

'De uitzending naar Irak in 2004 herinner ik mij als de dag van gisteren. We zaten in de compound toen het alarm afging. We gingen direct naar onze post met wapens, kogels en een beschermvest. Ondertussen rukten ook onze gevechtsvoertuigen uit. Dan weet je dat het heel serieus is. De eerste berichten die we horen waren niet goed. Zes collega's waren beland in een regen van kogels. Een hinderlaag, waarbij Jeroen Severs om het leven komt. Vijf anderen mensen raakten gewond. Op een gegeven moment wordt het beschadigde voertuig het kamp binnengesleept... Daar was niks meer van over.

'Bij de uitvaart stond het hele kamp langs de weg. Hij was opgebaard door de mobiele geneeskunde en werd naar de helikopter gereden. Die nam na het opstijgen nog een laatste vlucht over het kamp. Dan is het tijd om in te rukken en naar de bar te gaan om moed in te drinken of in je prefab je verdriet te uiten. Ik geef toe dat ik mij flink stoer heb gehouden, maar ik krijg er nog steeds rillingen van.

'Al deze ervaringen hebben wel hun impact gehad. Ik was een harde man en werkte veel. Eenmaal thuis uitte zich dat in het gezin, was er weer bonje met m'n vrouw en kinderen. De afgelopen jaren begin ik meer te ontgooien. Ik probeer nu meer liefde te geven aan mijn gezin en interesseer mij meer in het leed van anderen. Als klusjesman sta ik bijvoorbeeld alleenstaande ouderen bij. Ik help met klusjes waar een aannemer niet voor wil komen. Zo komen zij niet voor een kapotte deurklink, ik wel. Niet voor het geld, maar omdat het dankbaar werk is. Voor mij is het een kleine moeite, maar voor de alleenstaande ouderen betekent het de wereld. Daar doe ik het voor.'



Geen handen schudden
niet meer kussen.
Het CORONA virus komt er tussen.
Moet je bang zijn voor het virus
of eerder bang voor paniek.
Wees voorzichtig zou ik zeggen.
Maar praat elkaar vooral niet ziek!

© iStockphoto.com



Veteranen Almelo

Geen nieuwsbrief ontvangen ?

Stuur een mail als uw emailadres is veranderd naar
amstiah01@gmail.com.



www.veteranenalmelo.nl

info@veteranenalmelo.nl

Bent u een veteraan en hebt u interesse in het VCA, laat u zich dan registreren via onze website.



Film 'Slag om de Schelde' op 17 december in de bioscoop

17 november 2020 door militaire courant

Aan het einde van het herdenkingsjaar 75 jaar vrijheid verschijnt de Nederlandse oorlogsfilm 'De Slag om de Schelde'. Vanaf 17 december is de film over het onderbelichte verhaal van een heftige veldslag in Zeeland gedurende de Tweede Wereldoorlog te zien in zo'n 200 bioscoopzalen door heel Nederland. Met dit initiatief willen vfonds en Levitate Film het belang van vrede en vrijheid benadrukken en overbrengen op nieuwe generaties.

Grootste Nederlandse productie in jaren 'De Slag om de Schelde' is Nederlands allergrootste film van de afgelopen tien jaar. Het oorlogsdrama leert de kijker niet alleen over de

75 jaar vrijheid

De film is speciaal gemaakt voor het jaar waarin Nederland stilstaat bij 75 jaar vrijheid. Door heel Nederland waren talloze evenementen en initiatieven voorbereid om te herdenken, te vieren en te koesteren dat Nederland sinds de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog in vrede en vrijheid leeft. Lisette Mattaar, directeur vfonds: "We zijn verheugd dat we het grote publiek het verhaal over deze impactvolle gebeurtenis uit de Tweede Wereldoorlog nu kunnen vertellen. Vooral omdat er door Covid-19 veel herdenkingen en vieringen geannuleerd zijn." Vfonds steunt jaarlijks honderden projecten en hoopt hiermee verschillende generaties te inspireren en te stimuleren om zich in te zetten voor een vrije en vreedzame samenleving.

De film is vanaf 17 december in de Nederlandse bioscopen. De voorverkoop is vandaag van start gegaan.



Grootste Nederlandse productie in jaren

'De Slag om de Schelde' is Nederlands allergrootste film van de afgelopen tien jaar. Het oorlogsdrama leert de kijker niet alleen over de offers die in 1944 zijn gebracht; de makers willen ook de huidige jongere generatie een spiegel voorhouden door vragen op te roepen over de waarde van vrijheid en over de bereidheid om hun vrijheid te bewaken.

Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds) zag kansen om op betekenisvolle en invoelbare wijze duiding te geven aan wat vrijheid en vrede betekenen met de verfilming van het onderbelichte verhaal over De Slag om de Schelde. Zo ontstond het initiatief voor deze film. Het herdenken van het verleden, in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog, verandert nu er steeds minder directe ooggetuigen van deze oorlog zijn. Het maakte de productie daarmee extra urgent. Levitate Film, scenarioschrijver Paula van der Oest, uitvoerend producent Mark van Eeuwen en regisseur Matthijs van Heijningen Jr. maakten een intelligent, gevoelig, maar ook zeer spannend oorlogsdrama over drie jonge mensen in oorlogstijd die geconfronteerd worden met cruciale keuzes die gaan over hun eigen en andermans vrijheid.





Almelo telt meer dan 350 veteranen



**GEEF
VRIJHEID
DOOR
NIET HET
CORONAVIRUS**

1 HOUD 1,5 METER AFSTAND

DONATIE



DANK U!

**Veteranen.
Ingezet
in dienst
van de vrede.**



**Almelose
Veteranen**



VCA@VETERANEN.NL

WWW.VETERANENCAFEALMELO.NL

DONATIE



WWW.VETERANENCAFEALMELO.NL
vca@veteranen.nl

DANK U !



VAN DER MEULEN

P&T



UW-KOERIER.NL

Met militaire eer wordt morgen de Ridder Militaire Willems-Orde Tivadar Spier (1916-2010) als allereerste op het nieuwe veld (her)begraven.



Het was een nooit eerder vertoonde openingshandeling, die de koning verrichtte. Hij heeft in het verleden klokken geluid, aan touwen getrokken, op knoppen geduwd en vele andere openingshandelingen verricht. Dit keer hoefde hij alleen maar in een levensgrote spiegel te kijken, waar de tekst staat: 'Zo zien mensen eruit die in vrede leven'. Daarna was het nieuwe grafveld en het aula- en museumgebouw, samen goed voor €6,5 miljoen, geopend.





Pieter van Poll en Jenny Post.

FOTO PHIL NIJHUIS/DEFENSIE

Burgers gaan straks schepen bewaken

Arie Booy

Den Helder ■ Vrijwel elke matroos is zo begonnen: bewaken van het marineschip dat aan de kade ligt. De zeemacht noemt dit walbewaking en sinds twaalf jaar is die centraal geregeld. Vanaf volgend jaar wordt de walbewaking overgenomen door burgers.

Het commando zeestrijdkrachten huurt personeel in van detacheerbedrijf Atlas Professionals. Atlas levert voor de duur van zeven jaar wachtspersoneel. Dit staat los van het besluit om in 2021 geen burgerpersoneel in dienst te nemen boven de huidige bezetting. Volgens marineblad Alle Hens gaat het beeld op de Nieuwe Haven er daardoor iets anders uitzien: Tussen de marineblauwe en groene camo-uniformen lopen straks burgers rond met een afwijkend logo op hun kleding. Deze 35 centralisten, storingsmonteurs

centrale walbewaking die in 2008 zijn intrede deed, bood uitkomst. Overste Pieter van Poll is nauw betrokken bij het project en zegt in het personeelsblad: „De centrale walbewaking trekt een te grote wissel op de capaciteit aan boord. De marine wil daarom de wachtbelasting van het personeel terugdringen.”

Verschillen

Atlas levert de zeemacht verschillende typen functionarissen. Van centralisten tot storingsmonteurs en veiligheidsmedewerkers. De aanwezige schepen in de haven worden in twee clusters ingedeeld. Elk cluster krijgt een duo wachtlopers toegewezen. Door in ploegendiensten te werken is er 24/7 centrale walbewaking gegarandeerd.

Op social media is al kritiek geleverd op de toekomstige werkwijze. Dat er met uitzendkrachten gewerkt zou gaan worden, wordt geheld. Defensie stelt echter dat ook

Haven aan de slag gaan ook gescreend door de militaire inlichtingendienst.

Namens de marine is Jenny Post bij het project betrokken. In Alle Hens stelt zij dat er alles aan gedaan wordt om de ingehuurd burgers in staat te stellen op een militaire basis te kunnen functioneren: „Uiteraard zorgen we ervoor dat zij over de juiste screening, kennis en kwaliteiten

Aanwezige schepen in haven worden in clusters ingedeeld

beschikken, om de veiligheid van schepen en marinepersoneel te waarborgen.”

„Er is nog steeds een hulplijn nodig”, geeft overste Van Poll aan. Elk schip stelt daarvoor 1 persoon ter be-



**Voor alles een
passende
oplossing!**

**Wi-Fi rondom uw
hele huis!**

No Cure No Pay!

**Gebruik maken van
uw bestaande
router**

ROWI SOLUTIONS

Internet waar u maar wilt;

Ik maak gebruik van de bestaande router, waardoor u eenmalige kosten heeft.

Het internet komt daar, waar uw wilt. Dat kan zijn in de schuur, onder het afdak in de tuin, achterin uw tuin, in een pand een kilometer verderop.....kortom, alles is mogelijk.

Overall waar internet voor nodig is, kan er op aangesloten worden. Zoals cameratoezicht, televisie, Wi-Fi, bellen, datanetwerk enz.

Ik maak graag met u een passende oplossing, waar u gegarandeerd tevreden mee zult zijn.

Voor een offerte op maat kom ik graag bij u langs.



RoWi Solutions

Ron de Winter

Schelfhorstweg 15

7602 AR Almelo

06-28281622

rowisolutions@gmail.com

IBAN:

NL28RABO0329883941

BTW nr. 128314114B01

KvK nr. 71364765

Litouwse onderscheiding voor Nederlandse hulp na ongeluk

Geplaatst door info@noventas.nl

De 3 Nederlandse landmachtmilitairen Femke, Maarten en Jeroen hebben de prestigieuze Litouwse 'Warrior of the Year-award' ontvangen. Ze krijgen de onderscheiding voor hun heldhaftige en levensreddende optreden na een zwaar verkeersongeluk. De uitreiking van vorige week werd gisteren uitgezonden op de Litouwse nationale televisie.

Het dappere 3-tal maakte deel uit van het Nederlandse contingent van NAVO's enhanced Forward Presence (eFP) in de Baltische staat.

Strijdersmentaliteit

“Toen ze het ongeluk zagen gebeuren, twijfelden ze niet. Ze verleenden direct eerste hulp aan de gewonde motorrijder en onderzochten de betrokken autobestuurder”, vertelt een trotse senior national representative luitenant-kolonel Rob Opmeer.

Hij zei dit toen hij de award namens de 3 in ontvangst nam. “Daarnaast schermden ze de plek van het ongeluk af, regelden het drukke (vracht)verkeer en vroegen omstanders de hulpdiensten te bellen. Ook toen die gearriveerd waren, bleven ze helpen. De hulp van de manschappen ging echt veel verder dan wat je van hen mag verwachten.””

De award is een Litouwse hoge onderscheiding die jaarlijks naar militairen gaat die laten zien de onderscheidende strijdersmentaliteit te hebben. Het is bijzonder dat deze prijs aan buitenlandse militairen is uitgereikt

Bijdrage in Litouwen

Nederland draagt met ongeveer 230 militairen bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. De multinationale battle group waarvan Nederland deel uitmaakt staat onder Duitse leiding en is gestationeerd in Rukla. De focus van de EFP-eenheden ligt op militaire oefeningen in een internationale context. Daarnaast leggen de Nederlandse militairen contact met de lokale bevolking

GEZOCHT

Belangstellenden voor deze reis. Bij genoeg interesse organiseren we een 2e INFO-avond

vind ons op **facebook**



Australië-Bali reis

rondreis 23 dagen,

de reis is gepland voor **10 okt'21**.

U krijgt dus ruim de tijd om te sparen via onze spaarregeling.

Alleen dit jaar nog voor deze prijs!

€ 2499,- pp

Met stopover Singapore
Overnachting/citytour



Spaarregeling houdt in dat de reissom een maand voor vertrek betaald moet zijn.

Info: Voor reisbeschrijving/route
Zie reco-travel.nl / amstiaho1@gmail.com
Pttravel.nl / info@pttravel.nl

Wacht niet met genieten tot later...
Want als later eerder komt. Ben je te laat!

Deze droomreis is in vergelijking met andere reizen goedkoop ivm groeps korting. Na Australië kunt u 5 dgn nagenieten van een strandvakantie op Bali. U reist in een besloten groep van familie, vrienden of collega's en alles wordt voor u geregeld.

- Route
- Ma 12 Oktober - Amsterdam...
 - Di 13 Oktober - Singapore - ...
 - Do 15 Oktober - Adelaide
 - Vrij 16 Oktober - Adelaide - ...
 - Za 17 Oktober Robe - Warrn...
 - Zo 18 Oktober - Warrnambo...
 - Woe 21 Oktober - Merimbul...
 - Do 22 Oktober - Merimbul...
 - Vrij 23 Oktober - Canberra - ...
 - Za 24 Oktober - Sydney
 - Zo 25 Oktober - Sydney to B...
 - Di 27 Oktober - Sydney naar...
 - Do 29 Oktober - Kuta
 - Za 31 Oktober - Kuta
 - Ma 02 November



De gehele reis wordt verzorgd door **Selamat Jalan Tour BV**,
Gelinging 10, 1567 BH Assendelft 020-4116011



INTERESSE MELDT U ZSM AAN
www.reco-travel.nl



**Missie volbracht ...
maar niet vergeten**

Carrière Switch??

Abma

logistieke Opleidingen

Een logische keus

Gerard Abma **Telefoon: 0625010648**



**Veteranen.
Ingezet
in dienst
van de vrede.**



**Almelose
Veteranen**



VCA@VETERANEN.NL

DONATIE



DANK U !

TIPS VOOR LEDEN

1 Geconfronteerd met giftige stoffen?

Defensiemedewerkers die geconfronteerd worden met giftige stoffen kunnen het beste altijd een registratieformulier 'blootstelling gevaarlijke stoffen' laten opmaken. Defensiemedewerkers die de dienst inmiddels hebben verlaten en het vermoeden hebben dat zij ziek zijn geworden door het werken met gevaarlijke stoffen kunnen contact opnemen met het Veteranenloket. Bel (088) 334 00 00 of e-mail naar info@veteranenloket.nl. Bewaar zelf een kopie of screenshot van je registratieformulier en bewaar dat goed. Dat kan je mogelijk later nog van pas komen.

2 Meld je klachten

Er zijn inmiddels twee meldpunten bij het onafhankelijke Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) ondergebracht waar je ook informatie kunt krijgen.

Informatiepunt Chroom-6 & CARC

Telefoon: (070) 376 54 76 bereikbaar van ma t/m vr tussen 9.00 en 17.00 uur
E-mail: infoc6&carc@caop.nl
Adres: CAOP/Ondersteuningsteam C6 & CARC, Postbus 556, 2501 CN Den Haag

Meldpunt Burnpits

Het meldpunt is bereikbaar van ma t/m vr tussen 9.00 en 17.00 uur.
Telefoon 06 58076647 en via e-mail: Defensiemeldpuntburnpits@caop.nl.
Daarnaast is er informatie beschikbaar via www.defensiemeldpuntburnpits.nl



24 uur per dag, 7 dagen in de week



**veteranen
loket**

088 334 00 00
info@veteranenloket.nl
www.veteranenloket.nl